



Ordföranden har ordet



Hej, och välkomna tillbaks efter förhoppningsvis en skön sommar. Här på ostkusten kan vi knappast klaga på vädret (möjligen att det tid-

vis varit väl varmt).

Det har visat sig att Broänggården råkat ut för en kraftig vattenläcka under sommaren. Vattnet har stått tröskelhögt i vår del av huset vilket nu medför att sanering och reparationer måste göras. Detta betyder att vi troligtvis inte kan vara i våra lokaler under hösten. Vi har inte fått någon tidsplan än, men av erfarenhet vet vi ju att sådant tar tid.

Vi i styrelsen håller nu på att undersöka hur vi bäst ska kunna reda ut det hela men ännu har vi inga besked att komma med.

Håll koll på vår hemsida för där kommer vi löpande att lägga ut information om våra aktiviteter.

För medlemsmötet i september har vi förhoppningen att äntligen kunna besöka Judiska muséet, se information i Kalendariet.

Vi håller också på att undersöka om vi kan förlägga vårt Forskarrum tillfälligt i någon annan lokal.

Carin



Digitalt medlemsmöte den 15 maj



Eftersom coronarestriktionerna säger max 8 personer löste vi medlemsmötet med att göra det digitalt. 37 medlemmar vejade igång sina datorer för att lyssna på Fredrik Mejster som talade om **"Inte bara kyrkböcker"**.

Fredrik öppnade med att säga att om vi vågar släppa taget om kyrkböckerna och letar i andra arkiv lär vi känna våra anfäder och -mödrar mer. Ta för er! Våga! Fredrik frågade vem av våra anor vi helst ville träffa och vad skulle vi fråga hen om. Något att fundera över.

Genvägar är viktiga för att hitta in i forskningen. Här har vi t ex olika register såsom bouppteckningar (du får reda på den dödes barn och släktförhållanden) och äktenskapsregister (bl a uppgifter om skilsmässa). När du har dessa uppgifter är det lätt att beställa arkivhandlingarna.

Utgå från där du står:

Följ personen genom livet i kyrkböckerna. Notera alla detaljer och anteck-

ningar. Följ upp de olika ledtrådarna.

Gå igenom arvegods; brev, vykort, dagböcker och annat som sparats och kan ge nya uppslag.

Intervjua dina släktingar; även dem som säger att de inte "vet något". De kan komma med nya detaljer.

Var ska man leta?

Staten: Riksarkivet, inkl landsarkiven. Domstolsarkiv.

Kommuner (från 1863): Kommunarkiv, Stadsarkiv.

Regioner (till 2020 Landsting): Regionarkiv.

Enskilda arkiv: Kan avse personer och släkter, gårdar, föreningar, företag, stiftelser m m.

Enskilda arkivinstitutioner: Folkrorelsearkiv, näringslivsarkiv.

Oftast finns åtminstone ett av ovanstående arkiv i varje län. Leta på nätet.

Våga fråga. Kolla NAD. Var arkivmaterialet hamnar i resp region kan variera. Fredrik avslutade sitt mycket intressanta och livfulla föredrag med orden: **Bara fantasin sätter stopp! Man har aldrig letat färdigt!**

Text: Monica Andersson

På vår hemsida finns ett längre och fylligare referat av Fredrik Mejsters föredrag.

Ansv.utgivare: Carin Johansson, Fagerlidsvägen 3, 146 30 Tullinge. tel. 070-591 4288

Redaktion: Arne Mattsson, Björkvändan 6, 147 33 Tumba. Tel. 08-530 371 16

Monica Andersson, Storskiftesvägen 53, 145 60 Norsborg. tel. 070-628 9911

Carin Johansson, Fagerlidsvägen 3, 146 30 Tullinge. tel. 070-591 4288

Hemsida: www.botvid.org

Våra arrangemang sker i samarbete med



**Studieförbundet
Vuxenskolan**

Hemsida: www.sv.se/sv/

FöreningsInfo

BOTVIDSBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningens adress

Botvidsbygdens Släktforskarförening
c/o Anita Karlsson, Grytstigen 80
147 52 Tumba. Tel. 08-530 33310,
mobiltfn. 070-3310916

Hemsida: www.botvid.org

Webbmaster: Mats Johansson, 072-7224817

Styrelsen

Ordf. Carin Johansson, 070-5914288
V.ordf. Mats Johansson, 072-7224817
Sekr: Anita Karlsson, 08-530 33310
Kassör: Inger Feldhofer tel. 070-6257776
Ledamot: Charlotta Eskilson, 070-6677964
Ledamot: Monica Andersson, 070-6289911
Suppl. Kjell Hanses, 070-3775604
Suppl. Barbro Ericsson, 070-5742681

AnletsBladet

Ansv.utg. Carin Johansson, 070-5914288
E-post: carin@medicalservice.se
Red. Arne Mattsson, tel. 08-530 37116
E-post: armatt@telia.com
Monica Andersson, 070-6289911
E-post: monica.andersson@storskiftet.se

Avgifter

Årsavgiften erläggs senast 1 mars.
Medlemsavgift 2021: 220:-
Familjemedlem: 70:-
Plusgiro: 419 06 23-1

Om du flyttar...

Anmäl din nya adress till:
Inger Feldhofer tel. 070-6257776
E-post: inger@feldhofer.se

Styrelsen informerar



Styrelsemöten

Höstens styrelsemöten kommer att hållas onsdagarna den 29/9, 20/10, 24/11.

Medlemsträffar

Höstens medlemsträffar: 23/9, 28/10, 18/11.
Läs mer under kalendarium på sid. 3.

AnletsBladet

söker medförfattare

Snart är det dags för nästa AnletsBlad och till dess behöver vi material. Artiklar, korta eller långa, smånotiser s.k "fynd" under forskningen m.m. Vässa pennan och skriv, tidningen är till för Dig!

Redaktörerna

Mor Anna



Högrink i Tumba

Kärt barn har många namn. Mor Anna, Mor Anna i Högrink eller Tumbagumman levde mellan 1835 och 1915. Hon var känd i minst sju socknar för att kunna bota både folk och få. Hon sysslade även med fjärrskåderi och sann-drömmar. Viktor Pettersson har i sin bok "Sägner och minnen från Södertörnsbygden" beskrivit ett lyckat "fall" för Mor Anna.

"På Torö hade några fiskare en morgon varit ute och tagit upp nät. Efter hemkomsten blev en av dem sjuk. De bågge andra, som var yngre, tog segelbåten och gav sig i väg till Tumba. Sista sträckan måste dock tillryggaläggas till fots. Vi framkomsten bad gumman dem att sitta ner så skulle de få kaffe.

-Det kan behövas, ni är väl frusna när ni seglat så lång väg, sa hon.

Lite kläder från den sjuke, som fiskarna hade med sig, lämnades fram och så fort gumman fått dem, såg hon genast vad fiskaren hade råkat ut för.

-Jag ser, sa hon, att ni varit tidigt uppe på morgonen och tagit upp näten. Vid hemkomsten har den sjuke gått till stugknuten, där står en rönn, och där har han kastat sitt vatten och skadat en älva. Var dock inte oroliga, utan res hem nu och den sjuke är bra då ni kommer hem.

Vid hemkomsten var den sjuke redan bra och i arbete."

Källor: Boken *Sällsamheter söder om Stockholm*, Christer Topelius



Högrink återuppfört på Trädgårdstorp



Forskarrummet hösten 2021

På grund av omfattande reparationer efter vattenskadan under sommaren kan vi inte räkna med att vara i Broängsgården under hösten. Vi i styrelsen vill ändå återuppta "Forskarrummet" men på annan plats. Det som gäller är att man måste anmäla sig enligt samma rutiner som under våren. Anmälan sker till forskning @ botvid.org senast kl 11 den aktuella dagen, gärna tidigare. Invänta sedan svar på var vi är just vid det tillfället.

Givetvis gäller det som vanligt att man ska känna sig helt frisk och inte ha några förkylningssymtom för att kunna komma. Som vanligt gäller också att man ska tvätta händerna noggrant.

Aktuella datum eftermiddag kl. 13-17 är: 8/9, 29/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 24/11, 8/12, 15/12.

Kväll kl. 18-21 är: 15/9, 13/10, 10/11, 1/12.

Tävling hösten 2021



Flera av er som har deltagit i de tävlingar vi har haft har uttryckt att det varit en rolig och lärorik aktivitet. Man har önskat att det skulle komma flera och den önskan vill vi förstås gärna uppfylla. Omkring den 20:e i varje månad, oktober, november, december, publiceras 5-10 frågor och forskaruppgifter på vår hemsida www.botvid.org.

Frågorna ska besvaras och svaren skickas till svara@botvid.org senast angivet datum (den sista i respektive månad). För sent inkomna svar räknas inte. Efter att ha diskuterat detta i styrelsen har vi kommit överens om att fortsättningsvis bara tävla om äran att vinna. Efter det att alla tre deltävlingarna avslutats utses vinnarna och resultatet publiceras i Anletsbladet 1 2022.

De rätta svaren kommer att läggas ut på vår hemsida i början av månaden efter tävlingsmånaden.

Lycka till!

Carin

Medlemsträff den 29 maj

Äntligen var det dags att arrangera en medlemsträff. Coronalaget hade succesivt förbättrats under våren och styrelsen beslutade att erbjuda en biltur i närområdet. Det finns en hel del torp i vår närhet och vi skulle leta reda på några av dem. Till vår hjälp i letandet kom Lotta Nordholm. Hon har lagt ner mycket tid och energi på att lokalisera många torp och har mycket att berätta om dem. Torparlivet var väl sig rätt likt på olika ställen i landet och det är intressant att försöka få en bild på hur livet kunde vara för dem.

Vi träffades på Broängsgårdens parkering för att sedan förflytta oss mellan olika platser med våra egna bilar. Tyvärr var det inte så många som anslöt men vi genomförde det hela ändå.

Vädret under veckan innan denna lördag hade bjudit på en massa regn och blåst men denna dag lyste solen från en nästan molnfri himmel. På väg till Broängsgården passerade jag uppfarten till Harbro och såg till min förskräckelse att bilvägen upp till parkeringen var blockerad av ett flertal träd. En inte så trevlig upptäckt eftersom vårt första mål var just torpen vid Harbro.

Eftersom Lotta är en kunnig och driftig person bestämde vi oss för att lägga om ruten till en del. Vi startade med att ta oss till parkeringen vid Bauhaus i Alby. Därifrån kunde vi ganska lätt ta oss till området runt platsen som är utsmyckad med en mur där det står "Svartlösa tingsplats Alby centrum". Här låg tidigare torpet Alby grindstuga. Lotta berättade om detta torp och Alby gård så att till och med några



medlemmar från A-laget på en bänk i närheten blev intresserade. Nästa stopp blev parkeringen till begravningsplatsen Lilla Dalen. Det låg tidigare ett torp kallat Lilla Dalen här och även torpet Stora Dalen. Det här var ett oplanerat stopp men Lotta pekade ut var torpen hade legat så att vi själva vid ett senare tillfälle skulle kunna ta oss dit. Sista stoppet blev Trädgårdstorp i Tullinge. Det är en anläggning som ägs och drivs av Botkyrka Hembygdsförening. Förutom det ursprungliga Trädgårdstorp har gillet tagit vara på två andra torp från kommunen och uppfört dem här. Vi fick möjlighet att titta in både i Trädgårdstorp och Mor Annas stuga. Avslutningsvis satt vi i solen och avnjöt vårt medhavda fika och samtalade om egna kunskaper om Tullinge gård och olika torp. Vi var alla rörande överens om att det hade blivit en mycket trevlig eftermiddag trots att vi inte riktigt kom dit vi hade tänkt från början. Det gav dock anledning till att försöka anordna en liknande träff i framtiden.

Carin

Foto: Monica Andersson



KALENDARIUM

Möteslokal: Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba. Buss 715 avgår från Tumba C och stannar utanför lokalen.

Torsdag 23/9 kl. 17.00

Medlemsträff

Äntligen ska vi få besöka det nya Judiska museet. Sjalagårdsgatan 19. Vi samlas utanför museet kl. 16.45. Föreningen står för entrekostnaden. Anmälan till besöket göres till: inger@feldhofer.se senast den 15 september.

Torsdag 28/10 kl. 19.00

Medlemsträff

"Släktforskning - ett sätt att leva".

Ted Rosvall delar med sig av sitt snart 60-åriga släktforskarliv. Vad behövs för att bli en bra släktforskare och hur delar man med sig av allt spännande man hittar? Han berättar även om TV-programmet "Vem tror du att du är" som han medverkat i.

På grund av reparationerna efter vattenläckan i Broängsgården hålls mötet i ABF:s lokal i Huddinge (i höjd med kyrkan, på höger sida när man kommer från centrum). Gratis entré för medlemmar, icke medlemmar 40 kr. Tyvärr ingen kaffeservering.

Akuten extra Plus ++

Även under hösten 2021 kommer vi att fortsätta med Akuten extra Plus.

Om du tycker att det är alltför besvärligt att i text formulera din fråga till Akuten erbjuder vi dig ett möte med Mats via mötesplattformen Zoom. Skicka ett mail till akuten@botvid.org och berätta att du vill ha ett Zoom-möte så skickar Mats en länk till dig och bjuder in dig till ett möte vid en tidpunkt som passar er båda. En nyhet är att vi via Akuten nu kan erbjuda hjälp med släktforskning på finska och i Finland.

Naturligtvis fungerar Akuten som vanligt också.

Kassören meddelar...



Nya medlemmar:

Sedan manusstoppet för AnletsBladet nr. 2/2021 har föreningen fått 1 ny medlem som hälsas hjärtligt välkommen.

Charlie Ejenfjärd

Tumba

Det kom ett brev

I slutet av förra året kom det ett brev från en av mina kusiner i Norge. Hon hade funnit ett tidningsurklipp som hennes mor hade sparat. Det handlade om min farfars far, Anders Bryntesson. Han var också hennes morfars far. Anders Bryntesson hade blivit intervjuad i Värmlandstidningen i mitten av 1930-talet. Här fick jag nya detaljer om min farfars far som jag inte kände till tidigare. Så här hade han berättat om sitt liv för tidningen:

”Jag föddes bland sex syskon, fyra flickor och två pojkar. Mina föräldrar var fattiga och det var en hård kamp och mor hade att skaffa mat och kläder åt så många. Då det var ont om förtjänster, samt dåligt betalt, medförde detta att far måste sätta sig i skuld på vårt lilla hem. När han så inte orkade erlægga likvid undan för undan, kom länsman för att panta det lilla huset vi ägde, och jag minns, så liten jag var, då kom mor fram med sin bästa svarta grannlåtsklänning och gav åt länsman. Efter det att min skola var slut, som förresten var ganska enkel och kort, kom den stora högtiden då jag skulle efter överstökad läsning för prästen släppas fram. Jag som mina föräldrar minns, undrade hur jag skulle få kläder till högtiden, men nöden är uppfinningens moder. Jag fick låna mig byxor och rocken hade jag själv gjort om från något annat plagg och färgat svart, och jag tror att jag var lika glad i den, som mina kamrater i sina kläder.

Sedan så var jag en vuxen man. Nu skulle jag ut och tjäna mitt bröd på egen hand. Jag hade plats på flera ställen i Köla som dräng och kom även så småningom till patron Olofsson på Skillingsfors.

Där var det inga sötebrödsdagar, berättar Anders. Klockan fyra på morgonen skulle hästarna ha mat och det hände allt som oftast att patron stod i staldörren för att undersöka min plikt-trohet, ty, sade han, den som smiter för mig en enda gång, den tror jag aldrig mer. Men jag fick stort förtroende hos min husbonde, och jag fick rätt som oftast företaga resor i hans ställe. Jag minns då jag for till Falköping med 600 kr



på fickan för att göra hästaffärer. Efter mina fyra år vid arbete och möda vid Skillingsfors reste jag åter till Köla. Därvid såg jag den första cykeln. Den var gjord av en Kosterudsbo och var helt av trä och hade tre hjul. Denne cyklist skrämde en gång en häst så grundligt att hästens ägare undrade om han fått ett sammanträffande med den onde själv.

1873 gifte jag mig med Anna Olsson från Lunden, Köla, död för några år sedan.

1880 köpte jag Långnäset för 800 kr. Jag hade sparat ihop 500 kr, resten fick jag låna, men betalade snart tillbaka. Så långt Anders.

Långnäset var då stenbunden och dålig skogsmark men genom hans idoghet förbättrades snart situationen. Stället som då ej kunde föda en ko, föder nu tre kor och en häst.

Då Hanneborgska legatet första gången

utdelades, var det Anders som fick mottaga den vackra gåvan för odling. Anders har varit en hedersman av den äkta gamla stammen. Han är uppe varje dag och gör små tjänster. Han läser sina kära andliga böcker, men följer noga med sin tid och är intresserad av händelsernas gång. Det är nu sonen som står för rusthållet och han har hos honom och sin sonhustru den bästa vård”.

Långnäset, gården han köpte, brukades sedan av min farfar och min far fram till 1951 då den såldes. Långnäset ligger i Skillingmark i västra Värmland, bara ett hundratal meter från den norska gränsen. Gården kan ses på AD 4801-6400F4806_R(1959) Bild 29.

Anders Bryntesson levde mellan 1842 och 1936. Hans maka, Anna Olsdotter, levde mellan 1845 och 1922.

Text: Inge Andersson