



AnletsBladet

NR 2

APRIL 2014

Ordföranden har ordet



Föreningens styrelse överväger att starta ett registreringsprojekt av den typ som många av våra systerföreningar redan arbetar med. Projektet skulle omfatta registrering av alla födslar, vigslar och dödsfall som inträffat i Botkyrka, Grödinge, Huddinge och Salems församlingar. Underlaget för registreringen är kyrkböcker från 1664 till 1900. Om vi genomför detta projekt så skulle vi kunna söka på personnamn i en databas (på nätet eller på en CD-skiva) och få hänvisning till rätt församling, rätt kyrkbok samt när och var i kyrkboken personen finns.

Registreringsprojektet är mycket omfattande. Det rör sig om drygt 60.000 poster. För att undersöka realiteten i projektet och utarbeta arbetsmetoder för registreringen har forskarvärdarna påbörjat ett pilotprojekt. Pilotprojektets omfattning är födslar, vigslar och dödsfall i Botkyrka under perioden 1860- och 1870-talet. Pilotprojektet genomförs och utvärderas nu under våren. Om utfallet blir positivt avser styrelsen att starta det stora registreringsprojektet till hösten. Förutsatt att vi lyckas genomföra pilotprojektet på ett bra sätt så kommer vi också att vara helt beroende av frivilliga insatser från intresserade medlemmar. Det kommer att kräva en stor insats av många flitiga händer och hjärnor. Om vi hjälps åt så kommer vi att klara det! Jag hoppas att du vill hjälpa till om det nu blir så att vi ger oss på denna häftiga uppgift! □

K E Gräns

Medlemsträff 2014-02-19

Text: Karl Erik Gräns

Vid årets första medlemsträff den 19 februari hade vi besök av Mathias Nilsson, chef för Svenska Migrationscentret i Karlstad. Centret bildades av en ideell förening år 1960 och har sedan dess utvidgat sin verksamhet och bytt både namn och adress vid flera tillfällen. Svenska Migrationscentret finns nu på första och andra våningen i landshövdingens residens i centrala Karlstad. I dessa lokaler visas utställningar, hålls utbildningar och konferenser. Centret har ett omfattande bibliotek med ca 7000 titlar, de flesta är gamla böcker från USA.

För oss som inte bor i Karlstad med omnejd är det mest betydande projektet EmiWeb. Under detta namn har man digitaliserat ett stort antal dokument och gjort innehållet tillgängligt via en söktjänst på nätet. Om man tecknar sig för ett abonnemang kan man nå detta material från sin hemmadator. Materialet är mycket omfattande och utökas hela tiden med ny information. Innehållet utgörs av information om in- och utflyttning till/från de skandinaviska länderna. Originalen utgörs av allt från kyrkböcker, statistik från SCB, passagerarlistor till privata brevinsamlingar. Här finns uppgifter om miljontals utvandrare och antalet poster utökas med ca 1500 per arbetsdag. EmiWeb har fått stöd i form av



ett EU-projekt och har nu 16 lokalkontor i landet med totalt 260 samsatta personer. Sökfunktionen är mycket enkel och praktisk. Man söker på personnamn och får svar hur många träffar man fått i de olika arkiven. Det vanliga svaret innehåller flera personer med det sökta namnet och fynd från flera arkiv. I nästa steg får man kontrollera att man fått tag i rätt person och läsa den information som finns om personen i fråga.

Mathias Nilsson höll ett intressant och givande föredrag om Svenska Migrationscentret och om EmiWeb. Efter anförandet fick han svara på många frågor från de 28 mötesdeltagarna. Vi fick också tipset att läsa mera genom att gå till hemsidan www.emiweb.eu. Förutom information om vilka arkiv som just nu finns tillgängliga så finns också uppgifter om pågående utökningar. Där finns också uppgifter för den som vill teckna ett eget abonnemang. Föreningen har redan ett abonnemang som finns tillgängligt för alla medlemmar som besöker forskarrummet. Informationen i EmiWeb är också tillgänglig för de medlemmar som sänder sina frågor till Botvidsakuten. □

Ansv.utgivare: Carin Johansson, Alice Tegners väg 15, 146 38 Tullinge. tel. 08-778 02 51
Redaktion: Arne Mattsson, Björkvändan 6, 147 33 Tumba. Tel. 08-530 371 16
Monica Andersson, Storskiftesväg. 53, 145 60 Norsborg. tel. 08-531 779 11
Carin Johansson, Alice Tegners väg 15, 146 38 Tullinge. tel. 08-778 02 51

Hemsida: www.botvid.org

Våra arrangemang sker i samarbete med



Hemsida: www.sv.se/sv/

FöreningsInfo

BOTVIDSBYGDENS
SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningens adress

Botvidsbygdens Släktforskarförening
c/o Anita Karlsson, Grytstigen 80
147 52 Tumba. Tel. 08-530 333 10,
mobiltfn. 070-331 0916

Hemsida: www.botvid.org

Webbmaster: Mats Johansson, 6082396

Styrelsen (riktnr. 08)

Ordf. Karl Erik Gräns, 070-666 4633
V.ordf. Carin Johansson, 778 02 51
Sekr: Anita Karlsson, 530 333 10
Kassör: Inger Feldhofer tel. 778 23 51
Klubbmäst. Arne Mattsson, 530 37116
Ledamot Jo Carina Wolff, 531 822 47
Ledamot: Inge Andersson, 531 77911
Suppl. Mats Johansson, 6082396

AnletsBladet

Ansv.utg. Carin Johansson, 778 02 51
E-post: carin@medicalservice.se
Red. Arne Mattsson, tel. 530 371 16
E-post: armatt@telia.com
Monica Andersson, 531 77911
E-post: monica.andersson@storskiftet.se

Avgifter

Årsavgiften erläggs senast 1 mars.
Medlemsavgift 2014: 175:-
Famijmedlem: 50:-
Plusgiro: 419 06 23-1

Om du flyttar...

Anmäl din nya adress till:
Inger Feldhofer tel. 778 23 51
E-post: inger@feldhofer.se

Styrelsen informerar



Styrelsemöten

Styrelsemöte kommer att hållas onsdagarna den 9/4 och 14/5.

Medlemsträffar

Vårens medlemsträffar blir den 23/4 och 21/5. Läs mer under kalendarium på sid. 3.

AnletsBladet

söker medförfattare

Snart är det dags för nästa AnletsBlad och till dess behöver vi material. Artiklar, korta eller långa, smånotiser s.k "fynd" under forskningen m.m. Vassa pennan och skriv - tidningen är till för Dig!

Redaktörerna



Forskarrummets öppettider

Följande onsdagar under våren 2014 är forskarrummet i Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba öppet.

9 april (13-17) 16 april (18-21)
7 maj (18-21) 14 maj (13-17)

Årsmötet 2014-03-19

Det var 24 medlemmar hade trotsat snöovädret och infunnit sig till föreningens årsmöte den 19 mars. Ordförande Karl Erik Gräns hälsade välkommen och öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Lindström och till sekreterare valdes Anita Karlsson. Val till styrelsen förrättades: Till ordförande för ytterligare 1 år valdes Karl Erik Gräns, omval på Carin Johansson och Inger Feldhofer. Ny i styrelsen blev Inge Andersson. Mats Johansson omvaldes som suppleant. Omval på revisorerna Rolf Lindmark och Roland Gustavsson. Valberedning blev Monica Andersson och Ulla Comérus. Årsmötet beslöt även att medlemsavgiften för 2015 ska vara 200:-. Famijmedlem fortfarande 50:-. Efter årsmötet berättade Stig Geber om torpinventeringar. Han har bl a givit ut "Torp och torpare i Grödinge" i två band. En gammal dagbok/kassabok

Kassören meddelar...

Nya medlemmar:

Sedan manusstoppet för AnletsBladet nr. 1/2014 har föreningen fått 13 nya medlemmar som hälsas hjärtligt välkomna.

Kathrin Hägglund	Tumba
Eva & Kjell Eriksson	Tumba
Anita Hedlund	Norsborg
Suzanne Elfsö	Tullinge
Anita & Rolf Hafgren	Huddinge
Eva Engroos	Tumba
Gerd & Rolf Nyberg	Segeltorp
Barbro Rydén	Skogås
Anita & Conny Johansson	Tumba

från Malmsjö Gård, förd av Catharina Lagerhielm har som avskrift givits ut som bok. Med Raoul Iseberg har han givit ut boken "Floran i Grödinge". Han har bidrag med sin sakkunskap i böcker som "Kring Uttran" av Bengt af Klintberg, med Jonas Hasselroth, en bok om gåramålaren Olof Olsson. Han har med Inga-Britt Hellberg tecknat upp lokala smånamn (namn på backar, åkrar e.d) i Grödinge. T ex hette en åker Amerika för att den låg så långt bort.

2013 gav Grödinge hembygdsförening ut en karta över Grödinge. Till kartan hör ett register med cirka 1 000 namn med hänvisningar. Kartan finns att se i vår föreningslokal.

Stig Geber är delaktig i Vallonforskning och CD:n Valloner samt är han fadder för DISGEN och hjälper till om man stöter på problem där.

Detta är bara ett litet axplock av allt som Stig Geber deltagit i. Som en medlem frågade: "Och vad gör du annars?"

Text och foto: Monica Andersson



Vi frågar...



Renate och Björn Lingons

Varför började ni släktforska?

Vi undrade över namnet Lingons. Var kom det ifrån? Vi hade hört muntliga historier och ville veta mer.



Berit Klingström

Studiecirklar

Har du stött på något i din släktforskning som du vill lära dig mer om? Vi kanske kan starta en cirkel. Skicka din idé till cirkel@botvid.org

Ibland blir det inte helt rätt...

Det där med samkönade äktenskap är ingen ny företeelse i Sverige. Hittade följande födelsenotis i Botkyrkas födelsebok 1893. Av den framgår att Karl Gunnar är 8:e barnet i det 13 år gamla äktenskapet mellan torparen Frans Gustaf Lindqvist och hans hustru Frans Gustaf Söderberg.



Foto: Arkiv Digital

Vilka fynd har ni gjort?

Släkten hette Lingons Nöjd i början på 1800-talet. Det fanns många soldater, t.ex trumslagare Dunder vid Dalregementet. Han hade ett spännande liv.

En släkting har utvandrat till Amerika men vi hittar inte vart hon tog vägen när hon kom dit.

En tragisk historia har vi hittat: mammas moster var kär i en pojke och väntade på att han skulle bli klar med sin utbildning till läkare. Han blev provinsialläkare i Sorsele och de tog ut lysning och hon reste till honom. Under resan till Sorsele blev hon sjuk och dog i bukhinneinflammation. Det blev hennes blivande make som fick ta hand om henne och i stället för bröllop blev det begravning. Han levde sedan som gift hela sitt liv. □

Varför började du släktforska?

Både min farfars far och morfars far var födda 1813. Jag tyckte att de var lite väl gamla när deras barn föddes. Jag trodde att min farfar och min morfar var de äldsta barnen.

Vilka fynd har du gjort?

Bara på min morfars sida var det så att morfar var äldsta barnet. Farfars far hade varit gift tidigare.

Jag har hittat fyra halvsyskon till min farfar och dem har jag följt framåt i tiden och hittat deras efterkommande som nått vuxen ålder. Vi har träffats och håller kontakt med varandra.

Jag tycker att det är roligt att forska och få en historia till varje människa, inte bara namn och årtal. □

Text och foto: Monica Andersson

KALENDARIUM

Möteslokal: Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba. Buss 715 avgår från Tumba C och stannar utanför lokalen.

23/4 kl. 17-18.30 Studiebesök

Studiebesök på Landstingsarkivet i Flemingsberg.

Landstingsarkivet är ett av landets största administrativa och medicinska arkiv. Här arkiveras inte bara patientjournaler utan också handlingar som rör andra verksamheter inom landstinget såsom exempelvis kollektivtrafiken. Vi får en översikt över vad som finns i arkivet och hur man gör för att ta del av denna information.

Landstingsarkivet ligger på Björnkullavägen 14 i Flemingsberg, på promenadavstånd från Flemingsbergs station. Deltagarantalet är begränsat.

Föranmälan görs till Inger Feldhofer, e-post inger@feldhofer.se eller ring 08-778 23 51.

Vi samlas vid entrén kl 16.45.

21/5 kl. 19.00 Medlemsträff

Ted Rosvall är kyrkomusiker, författare, föreläsare. Under åren 2000-2008 var han ordförande i Sveriges släktforskarförbund. Vid medlemsmötet i maj kommer Ted att delge oss sina erfarenheter från tiden som ordförande. Vi som följer den populära TV-serien "Lär känna dina rötter" har sett Ted i flera avsnitt där han hjälpt kända personer att finna sina rötter. Ted har också lovat att ge oss lite "inside-information" från dessa TV-inspelningar.

Kaffe serveras från kl 18.30.

Entré 20:-. Icke medlemmar 40:-. □

AnletsBladet

Nyhet!

Nu kan du hitta gamla Anletsblad på vår hemsida:
www.botvid.org

Flottsbro och Tullingesjön

Text: Ingemar Bernersson

Med förtjusning har jag läst Lindströms 2 senaste artiklar om Botkyrkas huvudvägar. Särskilt har jag fastnat för berättelserna om Flottsbro och Tullingesjön.

Det finns ett par saker jag skulle vilja tillägga.

Flottsbro har denna vinter hamnat på nyhetsplats då Stockholm ville ansöka om vinter-OS och då fördubbla höjden på Flottsbrobacken för att kunna köra OS-slalom där. Högflygande planer kan tyckas som nu tycks vara avskrivna - men när man såg byggena i Sotji kunde man kanske bättre förstå realismen bakom...

Men det är inte första gången Flottsbro varit i centrum för stora planer: För 300 år sedan skulle Stockholm befästas för att förhindra ett nytt blodbad av dansken. Vid Flottsbro skulle en lång mur byggas mellan sjöarna för att stänga av Göta Landsväg. Planerna förverkligades aldrig.

Kartskissen - som jag fått av en gammal Tullingebo - är daterad 1713 men jag är osäker på från vilket arkiv den kommer.

En annan gammal karta -1636 från Riksarkivet - blev för mig bättre belyst efter Lindströms påpekande att Tullingesjön stod 5 meter högre fram till mitten av 1700-talet.

Den gamla kartan över bland annat Hamra gård verkar visa att gården Högtorp ligger betydligt närmare Tullingesjön än vad den gör (i nutid).

Som gammal orienterare störde mig denna "felritning" av landets första kartritare.

Nu har jag förstått att kartan verkligen stämde med dåtidens verklighet. Notera dock att vattnet kallades Mälaren men senare har en granskare rättat felet och skrivit in "Tulinge Lacus".

Den kartan fann jag vid studier av Ernst Brunners textkommentar till Xets målning från 1928 av Tullingesjön. Men det är en annan historia...



Kartskiss över Flottsbro daterad 1713



Karta från 1636 över Botkyrka socken från Riksarkivet