



AnletsBladet

NR 2

APRIL 2010

Ordföranden har ordet



Som relativt ny medlem och nyvald ordförande i BSF kan det vara på plats att jag presenterar mig för föreningens medlemmar.

Jag har bott i Tullinge i hela mitt vuxna liv och där har hustru Ingrid och jag sett familjen växa och utvecklas. De 4 sönerna är gifta och har egna barn och vi har glädjen av att ha alla i närheten.

När sönerna växte upp var det mycket idrott, framför allt fotboll och ishockey. Jag hjälpte till med administration och ledning i den lokala föreningen Tullinge

Triangel Pojkar (TTP) och kom att bli ordförande för såväl TTP Fotboll som för hela TTP. Detta hände under perioden 1970 – 80 talet.

Från 1964 fram till 1991 arbetade jag på de amerikanska storföretagen IBM och General Electric. 1991 startade jag eget konsultbolag. Mitt specialområde var elektroniska affärsdokument (på engelska förkortat EDI). Som nybliven företagare engagerade jag mig i den ideella föreningen Företagarna. Efter kort tid valdes jag till ordförande i den lokala föreningen Företagarna Botkyrka-Salem. Några år senare valdes jag till ordförande för Företagarna Stockholms län och kom också att väljas in som ledamot av organisationens riksstyrelse.

När jag med ålderns rätt drog mig tillbaka, kom jag att återväljas som ordförande för den lokala föreningen under ytterligare en period. Numera har jag avvecklat mitt företag och också mina åtaganden inom Företagarna.

Min förhoppning är att mina kunskaper om IT och dess användning, erfarenheter från föreningslivet och det kontaktnät som jag skaffat mig under åren, framgångsrikt ska kunna kombineras med den kunskap om släktforskning, som redan finns i föreningen. Jag ska arbeta för en fortsatt positiv utveckling av vår förening BSF och hoppas på att se många och nöjda medlemmar. □

Karl Erik Gräns, nyvald ordförande

Arkiv Digital-kväll

□□□ Arkiv Digitals VD Niklas Hertzman besökte BSF den 24 februari och berättade om företagets nyfotografering av Sveriges kyrkböcker. Ett 30-tal medlemmar hade trotsat snö och kyla för att lyssna på föredraget. Arkiv Digital, som i sin nuvarande form startade 2008, är ett företag som specialiserat sig på att digitalisera historiskt källmaterial genom att nyfotografera originalhandlingar i färg. Genom deras onlinetjänst får man tillgång till digitala färgbilder direkt via nätet. Genline och SVAR, som tidigare dominerat släktforskningen på nätet, har sina bilder i svartvitt och de är baserade på mormonkyrkans fotografering som skedde för 40-60 år sedan. Ofta har det varit ett problem med t ex svarta fläckar som gjort det omöjligt att läsa texten.



Niklas Hertzman

Genom Arkiv Digitals nyfotografering i färg och med nutida teknik har bildkvaliteten blivit betydligt bättre och problemet med de svarta fläckarna är i stort sett eliminerat. Arkiv Digitals målsättning är att fotografera hela Sveriges kyrkböcker (serierna AI, B, C, E och F) fram till 1894 och ha det klart under 2010.

Landsarkiven i Lund, Göteborg, Vadstena och Uppsala är färdigfotograferade. Därutöver är Stadsarkivet i Malmö, Värmlandsarkiv i Karlstad, Göta Hovrätts arkiv och Krigsarkivet färdigfilmade. Planerna är också att fotografera mantalslängder, domböcker, bouppteckningar, militära rullor, fängelsehandlingar, 1900-talsmaterial m m. Närmast planerar man att filma Landsarkiven i Östersund och Visby samt Stockholms Stadsarkiv.

För den som inte har bredband och möjlighet att använda Arkiv Digital finns det möjlighet att köpa bildmaterialet på CD eller DVD. Åhörarna gavs också möjlighet att teckna abonnemang till extra förmånligt pris. Efter föredraget, som blev mycket uppskattat, svarade Hertzman på många frågor om Arkiv Digital. □

Text: Hans Stedfeldt

FöreningsInfo Pro Memoria vid Husförhör

BOTVIDSBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningens adress

Botvidsbygdens Släktforskarförening
c/o Jo Carina Wolff, Storskiftesväg. 118
145 60 Norsborg. Tel. 08-531 822 47,
mobiltfn. 070-351 41 22

Hemsida: www.botvid.org

Webbmaster: Mats Johansson, 6082396

Styrelsen (riktnr. 08)

Ordf. Karl Erik Gräns, 778 23 53
V.ordf. Carin Johansson, 778 02 51
Skr. Jo Carina Wolff, 531 822 47
E-post: jo.carina.wolff@telia.com
Kassör: Inger Feldhofer, tel. 778 23 51
Klubbmäst. Arne Mattsson, 530 37116
Suppl. Anita Karlsson, 530 333 10
Suppl. Mats Johansson, 608 23 96

AnletsBladet

Ansv.utg. Karl Erik Gräns, 778 23 53
E-post: keg@kegkonsult.se
Red. Arne Mattsson, tel. 530 371 16
E-post: armatt@telia.com
Hans Stedfeldt, tel. 530 364 77
E-post: hans@stedfeldt.pp.se

Avgifter

Årsavgiften erläggs senast 1 mars.
Medlemsavgift 2010: 175:-
Famijemedlem: 50:-
Plusgiro: 419 06 23-1

Om du flyttar...

Anmäl din nya adress till:
Inger Feldhofer, tel. 778 23 51
E-post: inger.feldhofer@telia.com

Styrelsen informerar



Styrelsemöten

Onsdagen 19 maj.

Medlemsträffar

Vårens medlemsträffar blir 28/4, 26/5
(studiebesök). Läs mer under kalenda-
rium på sid. 3.

AnletsBladet

söker medförfattare

Snart är det dags för nästa AnletsBlad och till dess behöver vi material. Artiklar, korta eller långa, smånotiser s.k "fynd" under forskningen m.m. Vassa pennan och skriv-tidningen är till för Dig!

Redaktörerna

Pro Memoria vid Husförhör

1. Prosten bör vara der på utsatt tid kl. 9 och aldrig hålla det längre än till kl.2.
2. Det börjar med Morgon Bönen, Fader vår och Välsignelsen.
3. Skulle så hända, at alt folket ej är församladt kl. 9, så uppskjutes med Bönen och begynnes med anteckning av det Folk, som tilstädes är. Imed tid samlas de; när anteckningen är slutad, så upräknas ur förhörs Längden hvarje Person i Roten, och när detta skedt, då tilspörjes menigheten, om de veta någon uppehålla Sig i Roten, som ej antecknad blifvit.
4. Alla Barn och Ungdom förhöres i och utom bok- Härmad drages ej längre ut på tiden, än at man har mindst en hel, häldst två Timmar öfrige till förklarande till Catechesens förklarande.
5. Anmärkes på et särskildt Papper efter skedd innan- Utan-läsning, hvilka de 2ne Barnen äro i Roten, som funnits läsa bäst. Desse tillsägas, at vid skeende pålysning af Prädikstolen komma till Prestgården at draga Lott om en eller tvenne Biblar, som skola tilldelas de snällaste.
6. Anteknas in margina, om någon befinnersig särdeles okunnig och oberedd i Läsning och Begrep.
7. Utom hvad i allmänhet, angående nödvändigheten och nyttan af en Sann Christendoms utöfning vid et Husförhör bör inskräpas, påminnas särskildt,
a) om Menederiets skadliga Påföljder
b) om angelägenheten at ej låta Barnen upväxa agelösa och i Lättja, icke af dem tola djerfhet, olydnad och envishet, samt att hindra Dem ifrån alla oseder, ifrån ondt snack och illaka Sällskap och ej eller tillåta Dem bruket af starka Drycker.
c) om uppbyggelsen at lära Sig vackra Psalmer i Psalm-boken ur minnet, ty då Catechesen är en Lärobok, ämnad til Undervisning för Förståndet i Christendoms Kunska, så är dermot Psalm-boken en Andaktsbok, egenteligen tjänande til uppbyggelse, tröst och upmuntran för hjertat i frestelsens och lidandets stunder.
d) om Hus Taflans innehåll, der Plikterna för hvar i Des särskilda Medborgerliga tilstånd inskräpas och hvilka i 4 Budet i

8. Påminnes om de Sjukas Vård, at de påminnas om et tidigt påkallande af Presten til at af Honom få höra uppbyggande samtal, och, om de så åslunda, äfven den hel. Nattvarden.
9. Efterfrågas, om några Lösa personer finnas i Roten, samt om Prestbetygs tidiga aflemnande.
10. Anteknas på Hvem Touren til att elda och städa nästk. Är står



Generationer svenskar hölls i Herrans tukt och förmaning med hjälp av Luthers katekes, ibland har vi nog fortfarande lite för mycket "Luther" i oss.

Källa: Släkthistoriskt Forum nr 2/2008



Forskarrummets öppettider

Följande onsdagar under våren 2010 är forskarrummet i Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba, öppet mellan 13 - 17.
21 april 5 maj 19 maj (18-21)

Kassören meddelar...

Nya medlemmar:

Sedan manusstoppet för AnletsBladet nr. 1/2010 har föreningen fått 6 nya medlemmar som hälsas hjärtligt välkomna.

Olle Bengtsson	Rönninge
Elsa Bengtsson	Rönninge
Ingemar Holmsten	Uttran
Björn Hansson	Tumba
Hugo Holmer	Huddinge
Karin Holmer	Huddinge

Limerick

En orolig man från Blåsut
fem läkarböcker läst ut.
Sen dyster och rädd
han låg i sin bädd
och dog av ett tryckfel till slut.

KALENDARIUM

Möteslokal: Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba Buss 715 avgår 18.17 och 18.47 från Tumba C och stannar utanför lokalen.

28/4 kl. 19.00 Medlemsträff

"Foto och föremål berättar"

Radioprataren och underhållaren **Leif Jacobsson** berättar om vikten av att spara gamla föremål när man släktforskar.

En kväll för både släktforskare och de som tycker om medryckande underhållning. Kaffe serveras från kl. 18.30.

Entré 20:-. Icke medlemmar 40:-.

26/5 kl. Studiebesök

Idel, ädel, adel

Riddarholmskyrkan, från kloster till kyrka och kungligt vilorum. Guidad visning 45 min. Kostnad: 30:-

Riddarhuset, ett av Europas vackraste byggnadsverk, tillhör de drygt tvåusen adelssläkten som har sina vapensköldar i stora salen. Guidad visning c:a 1½ timme. Kostnad: 50:- / 25:- (pensionär).

Mötesplats: Entrén till kyrkan kl. 17.45. Antalet besökare är begränsat. Anmälan om deltagande görs senast den 17 maj till Inger Felthofer tel. 778 23 51 eller e-post: inger.feldhofer@telia.com

BSF på Huddinge bibliotek

Måndagen den 22 mars hade biblioteket i Huddinge i samarbete med Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF) arrangerat information om släktforskning. Biblioteket gick ut med en omfattande annonskampanj och biljetterna till de 60 åhörarplatserna i bibliotekets samlings-sal tog snabbt slut. Från BSF:s sida fanns nästan samtliga i styrelsen på plats. Informationen började med att BSF:s ordförande Hans Stedfeldt berättade om föreningens verksamhet. Därefter visade föreningens webbmaster Mats Johansson på storbild hur man med datorns hjälp kan forska med olika släktforskarprogram, CD-skivor etc. Intresset var stort och många frågor ställdes.

Från bibliotekets sida har framförts önskemål om fortsatt samarbete med BSF i form av ytterligare informationskväll i samlings-salen eller att hjälpa släktforskare i bibliotekets forskarrum. För vår förening är det glädjande med den här kontakten med biblioteket vilket gör att vi får en bra möjlighet att nå många släktforskare i Huddinge kommun.

Hans Stedfeldt

BSF:s Årsmöte 2010

Botvidsbygdens Släktforskarförening BSF höll den 24 mars sina årsmötesförhandlingar i Vuxenskolan. Föreningens ordförande Hans Stedfeldt hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Till ordförande för mötet valdes Karl Erik Gräns och till sekreterare valdes Jo Carina Wolff. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2010 godkändes. Det beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad således 175:- kronor och familjemedlem 50:- kronor.

Till ny ordförande efter Hans Stedfeldt, som av sagt sig omval, valdes Karl Erik Gräns för en tid av två år. Till ny suppleant efter Willy Löfgren, som avgick, valdes Mats Johansson.

(Aktuell sammansättning av styrelsen efter konstituerande mötet, som följde efter årsmötet, går att läsa under rubriken "FöreningsInfo" på sidan 2).

Till revisorer efter Lars-Erik Hultman och Ingemar Lindström, som av sagt sig omval, valdes Rolf Lindmark och Roland

Gustavsson. Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Hoffman. Likaså blev det omval av valberedningen, Björn Wennbeck och Christina Westerberg.

Inga motioner hade inkommit. Efter årsmötet avtackades avgående Willy Löfgren och Hans Stedfeldt med blommor av BSF:s vice ordförande Carin Johansson.

Mats Johansson, föreningens webbmaster och nya styrelsemedlem, höll efter årsmötet ett föredrag där han berättade en släktskröna om en kvinnas tragiska livsöde under andra halvan av 1800-talet i Nyköping och Stockholm. Kvinnan ifråga var Johanna Charlotta Lindgren, som flyttar till Stockholm med två oäkta barn. Där föder hon ytterligare 8 oäkta barn och för i Stockholm ett kringflackande och djupt tragiskt liv som leder fram till att hon tar sitt liv genom att dränka sig i Hammarby Sjö 1897. Endast 2 av hennes barn blev vuxna. Mats satt att berätta var som vanligt mycket engagerande. □

Hans Stedfeldt

Tillbakablickar

Tillbakablickar är det vi släktforskare ofta sysslar med. Många blickar långt tillbaka, men just nu tänkte jag bara gå 16 år tillbaka. Det var då - 1994- som jag blev invald i styrelsen för Botvidsbygdens släktforskarförening. Ordföranden var då Carl-Gustaf Lilje. Från början var jag ledamot utan särskilt uppdrag, sedan vice ordförande, men blev med tiden föreningens kassör. En uppgift jag hade i många år. Ett år var jag föreningens styrelsemötesordförande, då ordförandeposten var vakant och föreningen var ganska nära att läggas ner.

En dag fick jag en mycket spännande fråga om jag skulle kunde väcka upp Anletsbladet, som sovit i många år. Jag tog mig an uppgiften och var ensam redaktör för vårt nyuppväckta medlemsblad några år. Jag fick fritt utforma de olika numren vilket var spännande. Oftast blev det 6-sidorsnummer, men "mitt" avslutningsnummer innehöll åtta sidor. Sedan tröt idéerna och jag av sade mig redaktörskapet, men som tur var fanns det villiga efterträdare.

De sista åren som förtroendevald i föreningen har jag varit revisor med tyngdpunkt lagd på granskning av verksamheten. En lätt uppgift då styrelsen arbetat föredömligt. Särskilt nöjd är jag att man numera vid styrelsemötena för och uppdaterar en aktivitetslista.

Efter dessa 16 år som förtroendevald med varierande arbetsuppgifter och att jag nu till slut vid årsmötet av sagt mig omval, så vill jag nu på detta sätt tacka så väldigt mycket för alla dessa år tillsammans med Er i de olika styrelserna. Det blev ju rätt många olika personer till slut, som jag samarbetat med. Det har varit jätteviktigt att arbeta tillsammans med Er. Till Er som nu är kvar i styrelsen önskar jag all lycka till och till Er som ännu inte hunnit prova på att ta ett förtroendeuppdrag i föreningen: Gör det, det är väldigt stimulerande. □

Ingemar Lindström



Släktforskardagarna i Örebro

Örebro släktforskare, som i år är arrangör för släktforskardagarna 28-29 augusti, har tagit tronföljarvalet i Örebro 1810 då Bernadotte valdes till kronprins som tema.

På hemsidan, www.sfd2010.se, kan du läsa mer om släktforskardagarna.

Gravstensinventeringen får nytt liv

□□□ Förbundets äldsta projekt, Gravstensinventeringen, pågår fortfarande. Det finns både föreningar och enskilda som har detta som ett projekt eller fritidssyssla och tycker att det är ett både spännande och roligt arbete. Man lägger ned många timmar på att dokumentera gravstenarna, inte bara fram till 1940 utan till dags dato. Naturligtvis är det mest vanligt på mindre kyrkogårdar att man går så långt fram i tiden. Artikeln i förra *Släkthistoriskt Forum* om gravstensin-

venteringen har inspirerat flera att höra av sig.

Under årens lopp har allt material som kommit in, blanketter och bilder, packats ned i lådor och förvarats hos förbundet. Textmaterial har lagts in i en enkel databas som har varit tillgänglig på Rötter, men bildmaterialet, allt från avritningar till digitala bilder har inte åskådliggjorts.

Nu ska det äntligen bli av! Nästan 50 stora flyttkartonger med material ska nu digitaliseras. Det äldsta materialet är

Två miljoner poster klara för Sdb 5

□□□ Nu pågår arbetet med att färdigställa alla uppgifter som kommit in till projektet *Namn åt de döda 1901-1946*. Fantastiska arbetsinsatser har gjorts i föreningar, bland föreningsmedlemmar och också bland andra släktforskare.

Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit med uppgifter!

Nu arbetar Anna-Lena Hultman tillsammans med två praktikanter, de vana släktforskarna Lisbeth och Christina, med att sammanställa och i förekommande fall komplettera det material som kommit in.

Allt eftersom det blir klart överförs uppgifterna till Carl Szabad, projektanställd fram till 15 juni för att under projektledaren Johan Gidlöf färdigställa CD:n "Namn åt de döda nr 5". Skivan kommer att lanseras under släktforskardagarna i Örebro.

Hur blev resultatet?

Vi har inte hunnit göra en exakt sammanställning och då materialet kompletteras ännu kommer mer exakta uppgifter att meddelas senare, men cirka två miljoner poster är i hamn.

På Rötter är församlingslistan i stort sett uppdaterad med vad som skickats in till Anna-Lena Hultman.

Alla församlingar blev inte adopterade och det är en del församlingar som behöver kompletteras med uppgifter. När det i listan på Rötter står "Bör kompletteras" behöver uppgifterna kompletteras med födelseförsamling eller civilståndsdatum till större eller mindre del. Även flicknamn kan saknas.

Hur går vi vidare?

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde (feb 2010) att projektet fortsätter till dess att uppgifterna blir kompletta för hela 1900-talet, så långt det är möjligt.

Vi undersöker nu om vi via ett eller två arbetsmarknadsprojekt ska kunna få hjälp att skriva av alla uppgifter, och att släktforskarna kanske i nästa steg kan komplettera uppgifterna med födelseförsamlingar och civilståndsdatum. På det viset hoppas vi att även de stora stadsförsamlingarna ska kunna bli klara. □

Källa: *Angeläget nr 1/2010*



Sveriges Dödbok 5 ska omfatta tiden från 1901 och ska vara klar till Släktforskardagarna i Örebro. Bilden: Begravningsvagn från slutet av 1800-talet. Öja församling i Småland.

nästa 30 år gammalt. En inmatningsmodul har byggts på "baksidan" av Rötter för registrering av uppgifter. Till varje uppgift ska originalblanketten och bilden scannas. Allt kommer senare att läggas in i en ny sökbar databas och tillgängliggörs på Rötter. Och sedan är det meningen att gravstensinventeraren själv registrerar gravstenarna i databasen.

Förbundet har precis påbörjat arbetet med hjälp av ett arbetsmarknadsprojekt. Det är fyra personer som påbörjat arbetet, Roger i Kungälv, Monica i Flen, Peo i Norrviken, Anneli i Smedjebacken - alla vana släktforskare.

Vi är mycket glada över alla fyra och ser fram emot att få arbetet digitaliserat. Björn Jönsson i Förbundsstyrelsen är projektledare tillsammans med vår webbmaster på kansliet och vi kallar det numera *Gravvårdsprojektet*.

Vi har dock noterat, när vi börjat gå igenom lådorna, att det finns en del blanketter och bilder som är kopierade och t.o.m. är nästan kolsvarta efter kopieringen. Sannolikt finns originalen i föreningen och vi kommer så småningom att kontakta de föreningar eller personer som kan bli aktuella för att be att få låna originalhandlingarna och bilderna.

Om några veckor kommer en uppdaterad instruktion om hur det går till att inventera gravstenar och vad man bör tänka på när man fotograferar.

Kanske vill er förening gravstensinventera i sommar? Många kyrkogårdar saknar 1900-tals material. Hör gärna av er!

Källa: *Angeläget nr 1/2010*

Förbunds försäkringen införs igen

Som ett led i de besparingsåtgärder som förbundet tvingades till för några år sedan upphörde förbunds försäkringen. Nu när förbundet åter har en ekonomi som tillåter satsningar återinför försäkringen från den 1 januari 2010.

Försäkringen har tecknats hos försäkringsbolaget IF och är en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och gäller för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet t.ex möten, konferenser, resor etc. - samt under resa till eller från verksamheten. Om personliga tillhörigheter - glasögon, kläder etc. - skadas i samband med olycksfallet ersätts även dessa.

Skada anmäles till Försäkringsbolaget IF tel. 0771-56 00 00. Släktforskarförbundets försäkringsnummer är SP 245896. Det går givetvis bra att även kontakta förbundskansliet 08-440 75 50.